

# Pandbrief



## Deelnemende organisaties:

**Stichting Wereldwinkel**

**Vrouwen voor Vrede**

**Amnesty International**

**VluchtelingenWerk Ridderkerk**

**Unicef**

**M.O.V. – groep**

**Interkerkelijk Diakonaal Beraad**

**Artsen zonder Grenzen**

**Duurzaam zonder Grenzen Ridderkerk**

**Vrouwen voor Vrede op de Molukken**

**Wereldwinkel**

Informatiecentrum en  
Productverkoop  
Schoutstraat 17  
2981 EZ Ridderkerk  
0180-430417  
Website: [www.wereldwinkelridderkerk.nl](http://www.wereldwinkelridderkerk.nl)

**Assortiment**

Food en Non-food

**Openingstijden**

Ma 13.00 - 17.00 u.  
Di t/m Za 10.00 – 17.00 u

**Snuffelpand**

Inname goede, overbodige spullen elke woensdag van 10.00 tot 14.00u  
Verkoop allerhande tweedehands goederen elke eerste zaterdag van  
de maand van 10.00 tot 16.00 u.  
Juliana van Stolbergstraat 46 (bij Dillenburgplein)  
2983 HK Ridderkerk

Meubelshowroom P.C. Hoofdstraat  
Elke eerste zaterdag van 10.00 tot 15.00 u.  
En elke woensdag van 10.00 tot 13.00 u.  
Voor het ophalen van meubelen e.d. kunt u bellen met 0180-  
415939/410663

**Secretariaat Wereldwerk**

A. Bos  
Ambachtshof 33  
2983 HZ Ridderkerk  
Website: [www.wereldwinkelridderkerk.nl/wereldwerk.html](http://www.wereldwinkelridderkerk.nl/wereldwerk.html)

**Pandbrief bezorging en kopij**

Mike Duijvestijn  
Steur 49  
2986 SH Ridderkerk  
0180-430879  
[mike.duijvestijn@kpnplanet.nl](mailto:mike.duijvestijn@kpnplanet.nl)

**Kopij inleveren:**

**Uiterlijk 6 januari 2014**

## VAN DE BESTUURSTAFEL

Het bestuur van Wereldwerk vergaderde op 28 oktober 2013.

De activiteiten in de vredesweek werden geëvalueerd. Anneke Muizelaar van de Vredesambassade was onverdeeld enthousiast over de onderlinge samenwerking. Er is veel publiciteit geweest, met name ook over de opvoering van “As I Left My Fathers’ House” in de Levensbron. Ook Nan van der Voorde van Vrouwen voor Vrede kwam vredesduifjes (550) voor de vredesboom tekort. Anneke heeft de conclusie getrokken dat er in Ridderkerk een podium is voor de Vredesambassade, de Vredesambassadeur. Daar wordt nu verder aan gewerkt.

De Wereldwerkdag in 2014 wordt gehouden in de Vredesweek in september en wordt gekoppeld aan de vredesactiviteiten in die week. De gemeente wordt weer subsidie gevraagd voor deze 1-malige (jaarlijkse) activiteit.

Penningmeester Mike Duijvestijn (nog steeds waarnemend voorzitter) heeft de financiële stand van zaken per oktober op een rijtje gezet en de begroting 2014 opgesteld. Deze sluit met een tekort van ca. € 3.700, maar wordt desondanks goedgekeurd. Wel moet er worden gewerkt aan verhoging van de inkomsten (advertenties werven) en/of verlaging van de uitgaven.

Er worden enkele leden herbenoemd voor de zittingsduur van 3 jaar. Daarnaast zijn er nog vacatures: voorzitter Wereldwinkel, die ook lid is van het bestuur (vooral nog vertegenwoordigen leden van het MT dat bestuur), het IDB krijgt wel de verslagen van de bestuursvergaderingen, maar kunnen/willen geen vertegenwoordiger naar het bestuur afvaardigen en ook het voorzitterschap van het bestuur van Wereldwerk is nog steeds vacant.

De in het bestuur van Wereldwerk vertegenwoordigde organisaties brengen verslag uit van hun (geplande) activiteiten.

De winkel neemt deel aan de wintermarkt, nu ook samen met de Oudheidkamer.

Er wordt een PR actie gestart: 750 cadeaupakjes met kortingsbonnen worden via winkels uitgezet.

André Buijs heeft de presentatie van zonnepanelen in het gemeentehuis bijgewoond. Onze oud voorzitter wethouder Van Houcke is daar de promotor van. Ook op de kinderboerderij komen zonnepanelen. Die panelen gaan 25 jaar mee en gaan na 10 jaar renderen, dus een goede investering! Meer info: [www.zonneatlas.nl/ridderkerk](http://www.zonneatlas.nl/ridderkerk).

André legt het lidmaatschap van het Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid neer, maar in het bestuur is geen vervanger te vinden. Ook een externe deskundige op dit gebied kan namens Wereldwerk lid worden.

Arie de Waard deelt mee dat Wereldwerk een eigen domeinnaam website krijgt: [www.wereldwerkridderkerk.nl](http://www.wereldwerkridderkerk.nl). WWe houdt wel een pagina op de website van WWi, maar is nu ook rechtstreeks te bereiken. De website van WWi krijgt een directe link naar de landelijke website. Cathy Aerts is bereid de website van WWe te gaan beheren, actueel te houden.

Volgende vergadering: dinsdag 17 december 2013 in de winkel.  
Arie Bos, secretaris.



Geachte Pandbrieflezer.

Welkom in de Wereldwinkel.

Vooraf in deze tijd met weer hele mooie, grote en kleine kerststallen, kaarsen, kerstkaarten en andere kerstversieringen.

Ook voor uw Sinterklaascadeaus moet u bij ons zijn. Van kleine schoencadeautjes tot mooie vazen, schalen, beelden en beeldjes, waaronder boeddha's.

Wees er snel bij, want bij elke aankoop ontvangt u een kortingsbon voor uw volgende aankoop.

Ook voor uw wijn aankopen voor de komende feestdagen of om iemand te verrassen bent u bij ons op het goede adres.

Uiteraard willen wij u attent maken op ons grote assortiment van koffie- en theeproducten; ook te leveren in prachtige cadeauverpakkingen.

Graag tot ziens in de Wereldwinkel aan de Schoutstraat 17, u weet wel vlakbij de Oudheidkamer.

Men haat wat men heeft, en men bemint wat men niet heeft.



**Als project voor de maand oktober heeft Vrouwen voor Vrede gekozen voor de Stichting Project Khanaqin, t.b.v. het PWD (People With Disabilities, mensen met lichamelijke beperkingen) centrum in Khanaqin, Irak. Zij helpen met 2000 euro.**

Na 8 jaar in Nederland als vluchtelingen te hebben gewoond, zijn de Koerdische Nasrin en Hiwa Delewi uit idealisme teruggekeerd naar Khanaqin in Irak. Zij zijn geholpen door Ada en Jan Knijnenburg, die hen hebben begeleid tijdens hun verblijf in Nederland. Ada en Jan hebben een stichting opgericht om Nasrin en Hiwa financieel te helpen hun ideaal te verwezenlijken. Met behulp van de stichting is het gelukt een centrum op te zetten dat nu aan duizenden mensen hulp biedt.

Dankzij grootschalige hulp staat er nu een ruim opgezet PWD-centrum met bijgebouw, waarin hulp wordt verleend aan meer dan 4000 gehandicapten, onder wie 1500 kinderen, maar ook aan alleenstaande vrouwen en andere hulpbehoevenden. Ook wordt groepsgewijs onderwijs aan kinderen verstrekt, want analfabetisme onder gehandicapte kinderen is zeer hoog.

Bij het centrum zijn kortgeleden winkeltjes gebouwd, waar een aantal gehandicapten kunnen werken en gedeeltelijk in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Er zijn 6 winkeltjes: dames- en kinderkleding, speelgoed, computers (plus reparatie en adviezen), minimarkt, boeken en tijdschriften. Als deze winkeltjes in de toekomst eventueel winstgevend worden, kunnen zij het centrum ondersteunen.

De winkels zijn bedoeld om gehandicapten werkervaring en vakbekwaamheid te bieden. Op 21 februari dit jaar is het winkelgebouw geopend in aanwezigheid van o.a. een groot aantal hoge Koerdische regeringsfunctionarissen. Koerdische en Arabische televisie waren ook aanwezig.

Tijdens de opening is een dringend beroep gedaan op de bestuurders om het PWD-centrum en het winkelgebouw financieel te gaan ondersteunen. Dit is toegezegd.

De Stichting heeft besloten om eind 2013 te stoppen met financiële hulp aan dit project. Maar omdat er nog veel hulp geboden moet worden en het misschien nog wat tijd vraagt voordat de toegezegde financiële hulp realiteit wordt, gezien de situatie in Irak, wil de stichting een slag om de arm houden.

Om ervoor te zorgen dat er geen stilstand of achteruitgang ontstaat, wil de stichting het team in Khanaqin nog éénmaal financieel steunen, zodat zij met zekere reserve de toekomst ingaan.

Vrouwen voor Vrede helpt met 2000 euro.

Eigenlijk weet men slechts zolang men weinig weet; met kennis groeit ook de twijfel

Wat mijzelf betreft: alles dat ik weet is dat ik niets weet." (Socrates)

## SNUFFELPRAKTIJKEN

Als in januari alle kerstspullen worden opgeruimd doen we dat denk ik allemaal met het idee van “dat duurt weer een jaar voor het tevoorschijn wordt gehaald”.

Maar in september liggen de eerste peper- en kruidnoten in de winkel, in oktober gevolgd door chocoladeletters en ander snoepgoed. Al snel verschijnt overal de eerste kerstverlichting en nu in (bij dit schrijven nog) november zitten we echt midden in kerstsferen door alle reclame, televisie, winkelinterieurs e.d.

Bij ons in het Snuffelpand bewaren we het hele jaar door alle kerstartikelen die we binnenkrijgen, vanaf januari. Het hele jaar door komt allerlei kerstspul binnen en dat wordt allemaal zorgvuldig opgeborgen door onze “kerstspecialiste” Anca. Vanaf oktober begint zij deze spullen weer voor de dag te halen en tijdens de novemberverkoop komt de eerste partij in de verkoop. Nu we in de aanloop zitten naar de decemberverkoop is zij bezig met de resterende (meeste) dozen en dat is heel veel werk. Zij doet dit al jaren en deze klus is bij haar in goede handen.

Wij zitten met elkaar dus eigenlijk drie maanden in de kerstsfeer! Best gezellig, maar dan moeten we thuis ook nog beginnen.....

Na de decemberverkoop gaan de overgebleven kerstartikelen iedere woensdag naar buiten, waar ook nog veel van wordt verkocht, dat heeft de praktijk in voorgaande jaren laten zien.

Ik schrijf “iedere woensdag”, maar dit jaar zullen dat er maar twee zijn, omdat 1e kerstdag en nieuwjaarsdag op een woensdag vallen, dus dan zijn wij vanzelfsprekend gesloten.

Het wordt dan aan een ieder overgelaten om de winkel in orde te krijgen voor de verkoop van 4 januari. Maar dit hebben we al vaker zo gedaan en dat lukt prima.

En dan is er weer een jaar voorbij. Een jaar waarin we weer heel hard hebben gewerkt met elkaar, veel hebben gelachen en soms gehuild. Geluk gaat (gelukkig) en verdriet (helaas) ook onze deur niet voorbij.



Met elkaar en met de klanten willen we er het komend jaar weer iets fijns van maken.

Klanten die altijd weer voor de nodige stof zorgen voor deze Snuffelpraktijken.

Op het Dillenburgerplein was een nieuwe winkel geopend. Een van onze medewerksters ging even langs. T.g.v. de opening hadden ze veel bossen bloemen gekregen, maar waar geen vazen genoeg voor waren. Dat is natuurlijk geen probleem met het Snuffelpand onder handbereik. Een bezoekje aan onze winkel leverde een doos vol vazen op. Iedereen blij.

Tussen de vele klanten die we iedere verkoop zien, is altijd een jonge man, die heel erg lijkt op de aangetrouwde kleinzoon van een van onze medewerksters. Dan vraag je natuurlijk of hij misschien familie is, maar nee, geen familie. Maar het resultaat is nu dat hij bij ieder bezoek even een knuffeltje geeft aan "oma".

Dat misverstanden makkelijk ontstaan blijkt uit het volgende. Onze mannen van de afdeling "electra" testen alle apparaten voordat ze de verkoop in gaan. Testen tijdens de verkoop wordt niet gedaan om verschillende redenen. Mocht iets echt niet werken thuis dan is daar altijd een oplossing voor te vinden.

Maar er zijn altijd klanten die moeilijk doen hierover, maar zo zijn onze manieren. Als er dan meerdere klanten achter elkaar een beetje dwars gaan liggen, dan is het niet gek dat bij onze mannen de stemming wel eens wil dalen. Geduldig blijven is dan niet altijd even makkelijk.

En als dan op zo'n moment een klant komt die a. de Nederlandse taal niet echt machtig is en b. een lampje wil uitproberen, tja, dan is het even niet echt gezellig.

Maar dit zijn de uitzonderingen, die er ook bijhoren.

Ieder die onze winkel kent, weet dat wij een echte "Winkel van Sinkel" zijn (wel hoeden en petten, maar geen damescorsetten). Iedere maand is het aanbod weer anders. Het varieert van fonkelnieuw, nooit gebruikt tot "antiek", dan wel gewoon "oud".

En van die laatste categorie, oud of ouderwets blijven soms artikelen onverkocht. Veel van deze artikelen verzamelen we en eens in de zoveel tijd brengen we die naar een vestiging van Humanitas. Zij hebben sinds enkele jaren zgn. Herinneringsmusea, waar deze artikelen op een hele aantrekkelijke manier worden tentoongesteld. We hebben onlangs met een groep van onze vrouwen twee van deze musea bezocht. Een rondgang door deze musea is met recht "een feest van herkenning". Een aanrader voor iedereen.

Tot slot iets dat niets met het Snuffelpand heeft te maken, maar wel aardig is om te vertellen.

Gelezen op een bord bij een eetgelegenheid in Den Haag: "Belegen broodjes". Ter geruststelling stond er onder "altijd vers"!

Mieke Springelkamp

**AUTOMOBIELBEDRIJF**

**VAN KWAWEGEN B.V**

**Gespecialiseerd in het  
merk OPEL**



RIDDERKERK (BOLNES)

Benedenrijweg 180

Tel.: (0180) 413033

[www.kwawegen.nl](http://www.kwawegen.nl)

[info@kwawegen.nl](mailto:info@kwawegen.nl)

**Vrouwen voor Vrede Ridderkerk hebben als project voor de maand november gekozen voor de Stichting Vrouwen voor Vrede op de Molukken, t.b.v. training participatieve planning. Zij ondersteunen met 2000 euro.**

“Onderwijs een vrouw en je onderwijst een hele natie”.

Dit is de kern van de uitvoering van Millennium Development Goal 3: het bevorderen van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en het versterken van de positie van vrouwen.

Stichting Vrouwen voor Vrede op de Molukken (VvVM) is een samenwerkingsverband van Molukse moslim- en Molukse christenvrouwen. VvVM is in 2000 ontstaan naar aanleiding van de onlusten tussen de moslim- en christenbevolking op de Molukken (1999 tot 2004).

Om het vredesproces in een post-conflictgebied te verduurzamen is het belangrijk dat meer vrouwen worden betrokken bij de opbouw van de “hernieuwde” samenleving.

Dit betekent dat lokale vrouwen zorgvuldig getraind moeten worden om te kunnen participeren binnen hun eigen gemeenschap. Vrouwen kunnen dan zelf door het verkregen zelfvertrouwen en opgedane kennis streven naar verbetering van hun dagelijkse situatie en tevens de lokale overheid aanspreken op de naleving van de regelgeving met betrekking tot hun eigen rechten.

Deze ontwikkelingen zullen op den duur leiden naar een verbetering van de positie van vrouwen. Vrouwen voelen zich gesterkt om deel te nemen aan maatschappelijke organisaties en zij zullen bijdragen aan de ontwikkelingsplanning en input geven voor de beleidsvoering van hun eigen wijk of in hun eigen dorp of district.

Gezien de behoefte van de vrouwen sluit dit programma ook naadloos aan op de bestuurlijke vernieuwing van Indonesië. Veel regelgeving is gedecentraliseerd naar de regio en districten. Hierdoor is er grote behoefte aan kader. Door meer vrouwen klaar te stomen kan in dit probleem worden voorzien. Het is dus niet alleen wenselijk vanuit emancipatorisch perspectief, maar het is ook marktconform.

Dit capaciteitsopbouwprogramma voor vrouwen op de Molukken is een lange termijn traject en zal duren tot en met 2015. Sinds 2010 zijn er trainingen voor vrouwen uitgevoerd in verschillende dorpen over de rol van vrouwen in de samenleving, zoals o.a. Trainingen politieke participatie. In 2012 hebben in 17 dorpen een aantal “dorpsdialogen voor vrouwen” plaatsgevonden, bestaande uit groepsdiscussies en workshops. De focus lag op de naleving van vrouwenrechten door lokale besturen en op de preventie van HIV/Aids in een aantal dorpen in het zuiden van de Molukken. In totaal zijn er tot nu toe in 62 dorpen trainingen geweest.

Dit programma zal in het projectjaar 2013 voortgezet worden.

VvVM heeft gesignaleerd dat spanningen op de Molukken invloed hebben op de Molukse gemeenschap in Nederland. VvVM neemt dan ook de nodige stappen, zoals overleg plegen met de imam van de Molukse moskee in Ridderkerk om in zijn preken thema's als verzoening en dialoog op te nemen. (De enige twee Molukkgemeenten in Nederland met een gemengd christen/moslim Molukse gemeenschap zijn Ridderkerk en Waalwijk).

Ook binnen de regio Rijnmond onderhoudt VvVM contacten met Molukse christenvrouwen. Dit heeft geresulteerd in een aantal belangrijke regionale activiteiten die tot doel hebben de onderlinge verbondenheid te versterken. Deze interreligieuze ontmoetingen middels culturele en educatieve activiteiten zijn de bouwstenen voor een vredige samenleving.

Vrouwen voor Vrede Ridderkerk helpt met 2000 euro.

Zaterdag 7 december gaan de deuren van het Snuffelpand op het Dillenburgplein weer open van 10.00 uur tot 16.00 uur.

De Meubelshowroom in de P.C. Hoofdstraat is die dag geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur.

## **Vacatures Wereldwinkel**

Wereldwinkel Ridderkerk is een Stichting die zich inzet om door verkoop van Fair-Trade producten de levensstandaard van producenten in Derde Wereldlanden te verbeteren.

Wij werken met ca. 50 vrijwilligers die zich bezig houden met de inkoop en verkoop van deze producten. Er is een managementteam dat zorg draagt voor de dagelijkse gang van zaken in de winkel.

Verder heeft de Stichting een bestuur dat zorg draagt dat het doel van de Stichting wordt bereikt. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en drie leden.

### **De Stichting is op zoek naar een voorzitter die:**

- Enthousiast is over het doel van de Stichting en dat enthousiasme weet over te dragen;
- Het gezicht wil zijn van de Stichting zowel naar binnen als naar de buitenwereld;
- Vrijwilligers weet te stimuleren en te enthousiasmeren;
- Een breed netwerk heeft in de Ridderkerkse samenleving;
- Ervaring heeft met het bedrijfsleven en in het bijzonder bekend is met de detailhandel;

### **De Voorzitter heeft de volgende specifieke taken:**

- Leidt de vergaderingen van het bestuur van de Wereldwinkel (max. 6x/jaar)
- Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd
- Vertegenwoordigt de Stichting bij officiële gelegenheden
- Onderhoudt de contacten met de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

**Overige taken (optioneel):**

- Onderhoudt het contact met de Fair-Trade organisaties
- Woont de vergaderingen bij van de Stichting Wereldwerk Ridderkerk (max. 6 x/jaar)
- Bezoekt de districts-en regiovergaderingen (max. 3 x/ jaar)

**Overige vacatures**

Daarnaast hebben wij nog een tweetal vacatures voor algemene bestuursleden die specifieke deeltaken op divers terrein voor hun rekening nemen.

Hiervoor geldt:

- Enthousiasme voor fairtrade als middel om de Derde Wereld een betere economische positie te brengen;
- Meewerken in een team dat elkaar stimuleert;

Als het bovenstaande u aanspreekt neem dan contact op met de secretaris van Wereldwinkel, Henriëtte Belder, tel: 0180-422956 of e-mail [henriettebelder@versatel.nl](mailto:henriettebelder@versatel.nl).



## PERSBERICHT

### **Schrijfmarathon van Amnesty International op de Winterfair en dineren bij kaarslicht**

Op zaterdag 7 december staat Amnesty International met een kraam op de Winterfair aan de Kerksingel in Ridderkerk. Bezoekers van de kraam kunnen meedoen aan de internationale schrijfmarathon ter gelegenheid van de Dag van de Rechten van de Mens (10 december): ze kunnen een brief schrijven aan de autoriteiten van b.v. Mexico, Nigeria, Cambodja en ze kunnen een groetenkaart sturen aan een gevangene. Voorbeeldbrieven, kaarten, pen en papier liggen klaar.

Ook restaurant Sint Joris aan de Gieterijstraat en restaurant Van der Valk aan de Krommeweg staan in het teken van de landelijke decemberactie. Bezoekers dineren hier op 10 december bij kaarslicht van Amnesty.

In de bibliotheek Ridderkerk Centrum is tenslotte een speciale vitrine ingericht voor het werk van Amnesty, deze kunt u de hele maand december bekijken.

### **Schrijfmarathon**

De schrijfmarathon maakt deel uit van Amnesty's jaarlijkse wereldwijde actie '[Write for Rights](#)'. Honderdduizenden mensen in 80 landen schrijven tussen 6 en 17 december brieven voor burgers die gevangen zitten of van wie de mensenrechten bedreigd worden. Van Nieuw-Zeeland tot Canada en van



Argentinië tot Mongolië schrijven zij autoriteiten aan, versturen ze sms'jes, of organiseren ze (online) acties en evenementen. Er worden onder meer brieven geschreven voor de Rus Mikhail Kosenko, die vastzit in een psychiatrische inrichting nadat hij vreedzaam demonstreerde. Voor Miriam López uit Mexico, die verkracht en gemarteld werd door Mexicaanse militairen.

### **Write for Rights**

In 2012 deden in 77 landen meer dan 500.000 mensen mee aan de schrijfmarathon. Ze kwamen samen bijna 2 miljoen keer in actie.

Het schrijven van brieven aan autoriteiten en slachtoffers van mensenrechtenschendingen is een van de oudste actiemiddelen van Amnesty International. Deze brieven leveren een belangrijke bijdrage aan de vrijlating of verbeterde behandeling van een gevangene. Ook dringt Amnesty via deze acties aan op het vervolgen van schenders van mensenrechten of versterking van wetgeving die mensen tegen schendingen beschermt.

### **Andere acties**

Andere, effectieve vormen van Amnesty-acties zijn het versturen van sms'jes en emails aan autoriteiten, acties via sociale media. Amnesty's Bliksemacties worden wereldwijd verspreid als iemands leven of veiligheid direct in gevaar is, in geval van marteling, terdoodveroordeling, dreigende terugzending van vluchtelingen die vervolging te vrezen hebben of doodsbedreigingen.

Pussy Riot bandlid Nadezhda (Nadia) Tolokonnikova schreef Amnesty onlangs een [bedankbrief](#): 'Ik sta in het krijt bij alle mensen die hun steun voor ons hebben uitgesproken. Weet dat ondanks de uitvoering van het onwettige besluit van de rechtbank, jullie acties niet nutteloos waren. Alles wat ons overkomt, krijgt betekenis door jullie acties. Ik ben jullie hiervoor oneindig dankbaar.'



### **Noot aan de redactie**

- Voor meer informatie over de mensen die centraal staan in de brieven en over onze activiteiten in Nederland op 10 december kunt u kijken op [www.amnesty.nl/schrijfmarathon](http://www.amnesty.nl/schrijfmarathon). En op [www.amnesty.nl/10decemberinhetland](http://www.amnesty.nl/10decemberinhetland)
- Informatie over de actie in Ridderkerk: *Wil Wendrich, 0180 487050*.

Het grootste boek van alle, ik bedoel het boek van de natuur, ligt opengeslagen voor ons."

Brucknerstraat 21  
Postbus 4139  
2980 GC Ridderkerk  
Tel. 0180 - 46 40 47  
Fax 0180 - 46 40 93  
info@atriummakelaardij.nl  
www.atrium-makelaardij.nl

**ATRIUM**

makelaardij o.g. Ridderkerk b.v.



**Joke van Vliet, nvm makelaar/taxateur o.g.**





**Hoogzwangere Sarah kwam vast te zitten onder het puin toen tyfoon Haiyan over de Filipijnen raasde  
22-11-2013**

Woensdagnacht, om 3 uur 's nachts, werd Justin geboren in Guiuan, op het eiland Samar in de Filipijnen. Hij was de eerste baby die ter wereld werd gebracht in de vlug opgezette kraamafdeling van Artsen zonder Grenzen in de stad. Justins gehuil zorgde voor opluchting bij moeder Sarah. Anderhalve week eerder, op ongeveer hetzelfde tijdstip, hoorde ze hele andere geluiden.



Vast onder puin

‘Het klonk als een explosie. Maar het kwam van het dak van mijn tantes huis, waar we schuilden. Het regende hard en de sterke wind blies het dak er helemaal af. Daarna stortten er muren in. Ik

bedekte mijn buik met twee dikke dekens ter bescherming tegen het vallende puin en we gingen met zijn allen de badkamer in. We dachten dat het daar veilig was. Maar dat was het niet. Ik kwam vast te zitten onder een betonnen brokstuk. Ik maakte me zo zorgen om mijn ongeboren kind.'

### **Pijn in mijn buik**

'Ik was aan het bidden. Ik hoopte maar dat we het zouden overleven. Door het zware beton raakte ik langzaam buiten adem. Ik zat 3 uur lang vast in die badkamer voordat ik eronder uit kon worden geholpen. Mijn tante had me geholpen. En zij hielp me ook langs het puin. Ik kreeg toen pijn in mijn buik. Mijn tante dacht dat het misschien door de spanning kwam. Een paar dagen later had ik nog steeds pijn. En toen braken ook mijn vliezen.'

### **Ziekenhuis verwoest**

Ze gingen naar het openbare ziekenhuis in Guiuan. Dat ziekenhuis was echter grotendeels verwoest. In plaats daarvan staan er, in de tuin van het ziekenhuis, tenten die functioneren als verpleeg- en kraamafdelingen. Arts Greetje Torbeyns is een van de hulpverleners van Artsen zonder Grenzen die de tenthospitals hebben opgezet.

### **Schoon**

'Het opzetten van de kraamafdeling was een uitdaging. Hoewel de afdeling in het ziekenhuis ernstig beschadigd was, waren de bedden gelukkig nog in redelijk goede staat. Maar we moesten ze wel onder het puin vandaan halen, schoonmaken en ontsmetten. Een schone kamer en schone bedden zijn ontzettend belangrijk voor vrouwen die aan het bevallen zijn en

waarbij complicaties optreden. Water is ook cruciaal, om alles schoon te houden. En daarnaast moet al het afval ook goed afgevoerd worden om te zorgen voor een veilige omgeving.'

### **Geen elektriciteit**

'Pas als je aan al die basisvoorwaarden hebt voldaan, is het medische werk mogelijk. Toen Sarah het ziekenhuisterrein op kwam, was het erg donker. Er was geen licht, want er was geen elektriciteit. We moesten fakkels gebruiken om wat te kunnen zien.'

### **Speciaal**

'Ik vind het heel speciaal dat ik de arts was die Sarah mocht helpen bevallen in onze kraamafdeling. Na de verschrikkelijke ramp is het erg fijn om te weten dat we hier een verschil kunnen maken.'

"Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd [...]"

### Ridderkerk

Koningsplein 50

2981 EA Ridderkerk

(0180) 49 49 49

ma t/m vrij 8.00-16.00 u

### Albrandswaard

Ghijseland 305

3161 W Rhoon

di en vrij 9.00-12.00 u

[www.wv.nl](http://www.wv.nl)

*Bij Woonvisie woont iedereen in een fijne buurt, in een woning die bij hem past. Nu en in de toekomst.*

woon**visie** |





## Een prachtige Vredesweek in Ridderkerk.

De initiatiefgroep, die de Vredesweek heeft georganiseerd, had een prachtig programma.

Allereerst was daar de themazondag in de Levensbron waar ds. Martin de Geus sprak over het thema 'Gasten en Vreemdelingen'. Een dienst waarin de predikant ons eigen gast-zijn belichtte. Shima Pattisashusiwa las het gedicht "strijdend om het bestaan" voor en Herma de Mik van het Contact Moslims en Christenen deed de voorbeden. We eindigden met het prachtige lied met de titel: " Wonen overal nergens thuis". Ook was er een tentoonstelling in de Levensbron van Iraanse kunstenaar Negar Kashian. Deze was nog tot 9 oktober te bezichtigen.

Op 25 september organiseerde Vrouwen voor Vrede Ridderkerk een bijeenkomst bij de Vredesboom. Er werden honderden witte duiven met vredeswensen van Ridderkerkse burgers opgehangen. Een prachtige en zeer vredevolle gebeurtenis waarin wethouder Henk van Houcke nog eens belichtte dat Vrede en Tolerantie niet alleen lege woorden zijn maar volop betekenis moeten krijgen in onze samenleving.

Voorafgaand aan de voorstelling Van New Dutch Connections vond er een multiculturele maaltijd plaats, georganiseerd door Vluchtelingenwerk Ridderkerk en uitgevoerd door Afghaanse en Nederlandse vrouwen. We hadden met 80 personen een meer dan "vreed"zame maaltijd. De gesprekken waren niet van de lucht, wat een gezelligheid. En dan..... Het hoogtepunt van deze week: De uitvoering van '**As I left my father's house**':

Op de avond van vrijdag 27 september een indrukwekkend theater over vluchtelingen en hun verhalen in de Levensbron.



Het welkom werd uitgesproken door de enthousiaste Anneke Muizelaar, die na het zien van de uitvoering vorig jaar in Dordrecht tegen haar Cees zei: "Cees, dit moeten we ook in Ridderkerk hebben." De opening werd verricht door Jörgen Raymann, nu niet in de gedaante van tante Es, maar als ambassadeur van vrede, waarbij hij aandacht vroeg voor respect voor elkaar.

Vervolgens het aangrijpende theater voor een goed gevulde Levensbron. Een theater met verhalen die je emotioneel wel moeten raken.

Woorden als "dode lichamen drijvend in de zee", "angst", "je herinneren wie ik had moeten zijn", "vliegen als een duif, snakken naar vrijheid", "los mijn verleden op", "mensen om je heen, die niet willen dat je sterft" weerkaatsten als echo's in de ruimte. Een dame naast me met tranen in haar ogen zei: "Ik ben sprakeloos, kan niets meer zeggen." Zo was het ook. Samen stil worden bij het horen van die onvoorstelbaar gruwelijke ervaringen. weer een ander sprak: "Hoe is het mogelijk dat sommige mensen zulke verschrikkelijke dingen doen? Dan kan je je voorstellen, dat mensen opstandig worden en zich afvragen: "Waarom laat God al die gruweldaden toe?" De voorstelling eindigde met woorden als "Aan liefde en genade komt nooit een eind.", "zinnig leven" en "God heb je nodig en de ander."

Bright Richards de hoofdpersoon van de avond, legde in het nagesprek uit, dat ze deze voorstelling ook in asielzoekerscentra houden om aan te sluiten bij de beleving van vooral jonge asielzoekers, zodat zij met hun traumatische ervaringen toch een zinvolle weg vinden in Nederland.

"Ontvankelijk zijn voor anderen is belangrijk. Als we dat kwijtraken, verliezen we onszelf. Maar dat kan ik alleen doen in een omgeving waar liefde is. Zonder liefde gaat het niet. En waar liefde is, is vanzelf ook recht." waren zijn woorden.



Bright Richards

**As I left my father's house** gaf stof genoeg om niet alleen alles te overdenken, maar ook te beseffen, dat wij kwetsbare mensen elkaar nodig hebben, in wat voor levensomstandigheden we ook verkeren. Dat we barmhartig moeten zijn voor hen die in ellende verkeren en voor hen die in Nederland op onze weg komen met alle post-traumatische problematiek van dien, dat we zorgen voor hun basisbehoeften, een dak boven hun hoofd, voedsel, aandacht en een luisterend oor of, zoals Bright het zegt, dat we ontvankelijk zijn voor anderen. Dat is ten diepste toch ook de boodschap: Geloof, hoop en liefde. Dat kan niet anders, dat wordt VREDE.

Namens de organisaties: Vluchtelingen werk Ridderkerk, Vrouwen voor Vrede Ridderkerk, Vrouwen voor Vrede op de Molukken, Duurzaam zonder Grenzen Ridderkerk, Protestantse gemeente De Levensbron, De Molukse gemeente, Contact Moslims en Christenen en het Joodse Gedachtengoed

Anneke Muizelaar

## **Vredesambassade.**

Als vervolg op het vorige stuk:

Uitleg: Hoe komen we hier in Ridderkerk ineens aan een vredesambassade.

Toen we probeerden om voor “As I left my father’s house”, een bekende persoonlijkheid te vinden voor de opening kwam het idee naar voren om Jörgen Raymann te vragen. Hij is minister van de Ambassade voor Vrede van Pax Christi/IKV. Wij vonden dat een heel goede keus en hij waarschijnlijk ook want eigenlijk wel tot onze verbazing stemde hij toe.

We werden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij Pax Christ/IKV en hebben daar heel veel informatie gekregen over een vredesambassade. Dat hebben we meegenomen naar Ridderkerk en besproken binnen onze Initiatiefgroep. Omdat we ook binnen deze groep de wens hadden om het begrip Vrede en de uitwerking daarvan meer gestalte te geven hebben we besloten om ook in Ridderkerk een Vredesambassade op te richten.

We hebben ons aangesloten bij Stichting Wereldwerk, waar ik inmiddels als vertegenwoordigster van de Vredesambassade de eerste vergadering heb bijgewoond.

Wij, als Vredesambassade, gaan de komende tijd bezien hoe we gaan werken en e.e.a. vorm gaan geven, daar horen jullie vast wel meer van.

Anneke Muizelaar